

RAMAZAN BAYRAM VAAZI

30 MART 2025 PAZAR

Talip SAÇMAÖZÜ
Çankaya Müftülüğü Şube Müdürü

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Doğrusu arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. (Ala Suresi 14-15)

قال رَسُولُ اللَّهِ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرِحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، فَرِحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, iftar ettiği zamanki sevinci; diğeri, Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir.

Aziz ve Pek Muhterem Müslümanlar !

Ramazan bizi farklı duygu ve düşüncelerin içinden geçirerek kutlu bir yolculuk yaptırdı. Bu yolculukta ibadetlere yoğunlaşıp, nefsimizi ve çevremizdekilerin hal ve ahvalini tanıma fırsatı verdi. Dünyevileşen hırs ve tutkularımıza dur diyebilmenin fırsatını sundu. Gözlerdeki ve gönüllerdeki gaflet perdelerin kalkmasına vesile oldu. çünkü onun gelişi de gidişi gibi müstesnaydı.

Şair Ramazan'ı ne de güzel anlatıyor;

Yürekler bir başka, hislenir şimdi,
Beden değil, ruhlar beslenir şimdi,
Ezanlar bir başka, seslenir şimdi,
Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı.

Cengiz NUMANOĞLU

Ruhların beslendiği, yüreklerin hislendiği bir zamanı layığı ile idrak edenlerden olmuşuzdur inşallah, çünkü kutlu kervan dün akşam güneşin batmasıyla bizi mahzun bırakarak gitti. 11 ay sonra yine gelecek ömrü olana...

Üstad Sezai Karakoç nede güzel ifade ediyor “Oruç, çağımıza, göklere mahsus nişanlarla donanmış büyük ve yetkili bir şahit olarak geliyor ve geldi... Oruç, hiç gecikmeden, yolunu şaşırmadan, tam saatinde, dinç ve genç, tarihin dinamizmini de özünde gaybın bir üfleyişi gibi taşıyarak geldi. Mademki geldi, onu iyi tanımak

gerek. Oruç, boş bir çerçeve olarak veya bir mevsim gibi sadece tabiatın bir parçası olarak gelmedi. Tarihin bir parçası olarak geldi. Dolu geldi. Kendindekini boşaltacak. Giderken de dolu gidecek. Dolu gitmeli.”

Evet Ramazan bizler Ramazan’a oruçlarımızı, teravihlerimizi, mukabelelerimizi, fitır sadakalarımızı ve zekatlarımızı emanet ettik. O ‘ da bize kendisindeki bereketi, rahmeti, merhameti, ulvi duyguları bırakarak gitti. Bir ay boyunca nefislerimizi arındırdı.

Yüce Rabbimiz;

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Doğrusu arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. (Ala Suresi 14-15)

Ayetlerde öğütlere kulak veren, kalplerini şirk, günah ve kötü ahlâkın kirlerinden temizleyen, namaz kılıp sadaka ve zekât vermek suretiyle nefsinin arındırılan kimselerin kurtuluşa erecekleri bildirilmiştir. (Kur’an Yolu Tefsiri)

Nefsi tezkiye etmek de en basit ifadeyle çirkin huy ve davranışları terk edip, güzel huylara sahip olmaya çalışmaktır. Bunu başarabilmenin yolu nefsi sık sık hesaba çekip, ahiret için çalışmaktır.

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا

"Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin."

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ
اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ «

Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı (ahmak) kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan (ve buna rağmen hâlâ) Allah'tan (iyilik) temenni edendir." (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 25; İbn Mâce, Zühd, 31)

Ramazan'da bu muhasebeyi hep beraber yapabilmüşsünüz. İNŞALLAH....

Şair Cengiz NUMANOĞLU nefsin düşmanlığı ve kurtuluş reçetemizi nede güzel ifade ediyor.

Gördüm ki, insanın iki düşmanı,
Biri kendi nefsi, biri şeytanı,
Dedim: kuşansam mı kılıç kalkanı?
Silah yok dediler.. Secdeden gayrı...

Dünya ve Ahiretteki tek kurtuluşumuz Rabbimize kulluktan ve kulluğun merkezinde bulunan secdeden geçtiğini asla unutmayalım.

Meşhur islam alimi İbnü'l-Cevzî'nin şu sözünü hatırimızdan çıkarmayalım. "*Taatın meşakkati gider lezzeti kalır. Günahların lezzeti gider cezası kalır.*" Ramazan'da meşakkat içinde yaptığımız ibadet ve taatlerin sadece ve sadece lezzeti ve güzel rayıhası kaldı üzerimizde. Bir ay boyunca devam ettiğimiz Kulluk

mektebinin Ramazan sınavını tamamladık. Amel defterlerimize işlenen notlar ile Kulluk mektebinden başarı ile mezun olanlardan oluruz. İnşallah...

Muhterem Müslümanlar !,

Ramazan'ın zihinlerimizdeki manası neydi?

وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار

Ramazanın başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluştur.

Kurtuluş ve af mevsimidir.

Ramazan, insanın kendine gelmesi, özüne dönmesidir. Ramazan, temizlik ayıdır. Hangi takvime gelirse gelsin, yaz veya kış, hep bahar olur. İnsanı aslına yaklaştırır. Kul olduğunu hatırlatır. Açlık; kibir ve haset gibi kötü huyları zayıflatır. Ramazanda birlik ve beraberliğimiz pekişir, kardeşlik duygumuz tazelenir. Şurası gerçek ki, sayımız çoğaldıkça, imkânlarımız arttıkça, birbirimizden uzaklaşıyoruz. Ramazan, bu mesafeyi biraz olsun kapatıyor, insanları yakına getiriyor. (İbrahim TENEKECİ)

Ramazan, ruhumuzu yoran, üzen, zayıf düşüren meşguliyetlerden, mazeretlerden, davranışlardan kurtulmak için iyi fırsattır. Orucu sadece midemize değil, dilimize, elimize, gözümüze ve gönlümüze de tutturmak. Acı söz söylememek, harama el uzatmamak,

kem bakmamak, iyi niyetli olmak. Maddiyatın deęil, maneviyatın kalıcı ve kurtarıcı olduęuna inanmak. Bedenimizden ziyade, ruhumuzu beslemektir. (A. Muhip DRANAS)

Karagöz seyri deęil, gözyaşı dökme ayı;
“Bilinmez”i bilirler, bilseler ağlamayı...

Necip Fazıl KISAKÜREK

Ramazan’ı deęerlendirebildik mi?

Ramazan’ı nasıl deęerlendirdik sorusuna Diyanet İşleri Önceki Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamızın naklettięi bir olayı anlatmakta fayda mülhaza ediyorum.

Ramazan filli mi geçiyor, filsiz mi geçiyor?

“İmam Malik ve Yahya'yla ilgili bir hikaye vardır. Bildiğiniz gibi İmam Malik'in, mutad dersleri vardır, Mescidi Nebevi'de. Maliki mezhebinin büyük imamı, Malik bin Enes Medine'de Mescidi Nebevi'de hem de Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mezarının yanı başında her hafta perşembe günleri hadis dersleri veriyor. Ve çok seçkin bir talebe topluluęu var. Herkes dünyanın muhtelif yerlerinden gelmişler ve kendisinden ders alıyorlar.

Dersin en heyecanlı bir vaktinde dışarıdan bir ses işitiliyor. “Medine'ye büyük bir fil geldi, Medine'ye büyük bir fil geldi” diye bir anons ediliyor. Medineliler de fiili duymuşlar ama görmemişler. Kur'an'da Fil Suresi var, filin büyüklüğü herkes tarafından anlatılıyor ama fiili görmemişler.

Ders devam ederken beşer onar, yirmişer herkes dersi terk ediyor ve görmeye gidiyor. Fili görmeyenler, fili görmeye gidiyorlar. Sadece bir talebe kalıyor. İmam Malik ona diyor ki, “Senin adın ne?” “Yahya” diyor. “Peki sen fil gördün mü daha önce” diyor. “Hayır görmedim.” “Peki sen niye fili görmeye gitmedin” diyor. Diyor ki, “Efendim ben ta Endülüs'ten, Kurtuba'dan seni görmeye geldim. Senden hadis dersleri almaya geldim. Fil görmeye gelmedim.” İmam Malik de ona, **زادك الله علما و شرفا** “Allah senin ilim şerefini arttırsın” diyor. Bu Yahya meşhur Yahya Bin Yahya el-Leysi oluyor. İmam-ı Malik'in muvatta'sını sonraki asırlarda en sahih nüsha olarak bütün insanlığa ulaştıran talebe oluyor. Akil'ül Endülüs diye isimlendirilir bu zat. Endülüs'ün en akıllı kişisi diye isimlendirilir.

Peki Ramazan'la ilişkisi ne? Aslında ramazan da nebevi bir medrese, ilahi bir mektep. Hepimiz o ilahi mektebin içerisinde talebeyiz, öğrenciyiz. Ama bizi kuşatan o kadar çok filler var ki... Yani bize her an ve her saniye fil geldi, fil geldi diye anonslar yapılıyor. Şu elimizdeki telefon bir fil. İçinde sosyal medyanın her unsuru bir fil aslında. Bütün olup bitenler ve bunlar hepsi bizim hayatımızı kuşatıyor. Onun için Allah bize filsiz bir Ramazan nasip etmiştir. İnşaallah

Allah Ramazan mektebini en iyi bir şekilde değerlendirmeyi ve dikkatlerimizi Kuran'dan, Kur'an medresesinden başka yerlere çeken malayani diyebileceğimiz anlamsız, faydasız, gayesiz şeylerden koruyarak ve korunarak Ramazan mektebini tamamlamış olmayı nasip etsin.

Peki Bayram bizim için ne ifade ediyor ?

Ramazan'ın gelişi bir bayramdır. Giderken de bayram bırakarak gider. Yalnız bir ayı değil, yılı ve ömrü onarır.
Sezai Karakoç

Şeker bayramı, Çikolata bayramı gözüyle bakarsak Diyabet olur, ilaç ve insüline bağlı bir ömür sunar bize.

İdari izine verilmiş tatil fırsatı olarak değerlendirilecek zaman dilimi olarak bakarsak, Bayram bize külfet olur.

Oruç bayramı, Kur'an bayramı gözüyle bakarsak Allah'ın istediği kul olarak ahirinde onun rızasını kazananlardan oluruz.

Bayramlar insanlardan uzaklaşma, uzlet zamanları değildir. Yakınlaşma ve paylaşma günleridir

Bugün Bayram... Bir ay imsaktan iftara kadar midesi gibi ruhunu da arındıran, yüz milyonlarca mümin arasına karışıp Ramazan Mektebinde Allah Azze ve Celle'ye Dünyası gibi Ahiret'i de mamur olsun diye niyazda bulunan Müminler, Rablerinden gelecek beraati almanın heyecanını yaşamakta.

Bayram aristokratların, burjuvanın keyif günü değil, sahip olunanın bölüşüldüğü, zenginle fakirin aynı safta namaza durduğu kardeşlik günüdür.

Bugün Bayram... Şark'tan Garb'a kadar aynı gün Ramazan okuluna alan, aynı gün Bayram'da mezun eden İslam diyor ki, Bayram'da da Arafat'taki gibi birlik olun. Sonra da bu birlikteliği sembollerden hakikate taşıyın; aranızdaki sınırları kaldırın.

Bugün Bayram... Erkekler, kadınlar, ihtiyarlar, delikanlılar mazlumların, mağdurların, hastaların evinde misafir olup, onların dualarına talip olacak.

Bugün bayram... Hastaların, kimi kimsesi olmayanların da gözleri kapıda, biri gelse, kapıyı çalsa, hal hatır etse, rahatlasam diye bekliyorlardır. İnsan yüzü görmeye hasret, yatağa mahkûm muzdaripler bugün insana doyar, hatırlanmak, ziyarete değer bulunmak fazlasıyla mesrûr eder onları...

Bayram demek takvimdeki yazı mı?

Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı?

Açıp yüreğimi, yumup gözümü

Özüne girdiğim bayramlar hani?

Abdurrahim KARAKOÇ

Gerçek Bayram Nedir ?

Düşen kimse için bayram; elinden tutan bir elin olması.
Dertlinin bayramı, devâ.
Hastanın bayramı, şifâ.
Kimsesizin bayramı, bir dost.
Yetimin bayramı, bir anne şefkati.
Garibin bayramı, sıcak ve samimî bir kol-kanat.
Toprağın bayramı, cennet râyihaları açan güller.
Aklın bayramı, tefekkür meyvesi.
Kalbin bayramı mârifetullah, muhabbetullah ve vuslat.
Âşığın bayramı da, mîrac.
Cânın bayramı ise, cânan.

**Cân bula cânânını
Bayrâm o bayrâm ola
Kul bula sultânını
Bayrâm o bayrâm ola**

**Hüzn ü keder def' ola
Dilde hicâb ref' ola
Cümle günâh af ola
Bayrâm o bayrâm ola**

**Mevlâ bizi afv ede
Gör ne güzel 'ıyd ola
Cürm ü hatâlar gide
Bayrâm o bayrâm ola**

Gerçek Bayram Nedir?

ليس العيد لمن لبس الجديد
إنّما العيد لمن خاف من الوعيد
ليس العيد لمن ركب المطايا
إنّما العيد لمن ترك الخطايا
ليس العيد لمن بسط البساط
إنّما العيد لمن تجاوز على الصراط
ليس العيد لمن تزيّن بزينة الدنيا
إنّما العيد لمن تزوّد بزاد التقوى
ليس العيد لمن نظر أنواع الألوان
إنّما العيد لمن نظر جمال الرحمن

“Bayram yeni elbise giyenler için değildir, Bayram ancak azaptan emin olanlar içindir.

Bayram süslü bineklere binenler için değildir, Bayram ancak hataları bırakanlar içindir.

Bayram kıymetli halı döşeyenler için değildir, Bayram ancak sıratı geçenler içindir.

Bayram dünyanın süsüyle süslenenler için değildir, Bayram ancak takvayı kendine azık edinenler içindir.

Bayram rengârenk yemeklere bakanlar için değildir, Bayram ancak Rahmân'ın cemâline bakanlar içindir.”

Dünyadaki bayramlarımız hakiki ve gerçek bayramı aramanın gayretinden ibarettir

*“Sonra bir gün, bayramları gerçeğine dönüştürmenin sırrını aramaya başlayacağız ve mutlaka bulacağız.”
Bayram gerçek bayramın sırrını arama ve bulma zamanlarıdır. Gerçek bayram ruhun bayramıdır. İslam’da bayram, namaz ile başlar adeta önce Rabbimizle huzurunda bayramlaşır, neşe ve sevinci yaşarız.”*

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır;
Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!

Bayramda güler çehre-i mâ'sûm-i sabâvet,
Ümmîd çocuk sûret-i sâfında ıyandır

Mehmet Akif ERSOY

Efendimiz (s.a.v.) başta Buhari ve Müslim olmak üzere bir çok hadis kitabında bayramın nasıl başlayacağını şöyle belirtir: **“Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır.”** İki rekat şeklinde kılınan ve Cuma namazı gibi hutbesi olan bayram namazı, o günün en önemli ve en ilk işidir. Allah Resulü bayram namazlarını bayramın coşkusunu ziyadeleştirmek ve o havayı tüm aleme duyurma adına kapalı mescitlerde değil, açık alanlarda kılardı.

Ramazanla deęişen dönüşen kalplerin zaman perdesini kaldırdığı ve gelişe şahitlik ettiği anı kendimize ve çevremize yaşamaktayız.

Bu Bayram gönül alma bayramı olsun. Yıkılan tahrip edilen, sitemkar yüreklerin tadil ve tamir edildiğı zaman diliminin bidayeti olsun.

Bu Bayram yetim ve yoksulların da yüzünün güldüğü, halinin hatrının sorulduğu, ihtiyaçlarının giderildiğı anlara vesile olsun.

Bu Bayram yaşlı, hasta ve kimsesizlerin kapılarına bayram esintilerinin taşındığı, yol gözleyenlerin yüzlerinde tebessümün yayıldığına şahitlik edilsin.

Bu Bayram anne ve babaların, akrabaların, komşuların ziyaret edildiğı zaman olsun.

Bu bayram din-i devlet, mülkü millet için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin mezarlarındaki Albayrağın mahzun bırakıldığı değil, huzur ve güven içinde bayram yapıyorsak sizin sayenizde demeye gidilen vefa günü olsun.

Cahit Zarifoğlu'nun ifadesiyle “Üstadım” dedim, “Bayrama ne alayım?” Dedi: “Birkaç piri fâniden gönül, birkaç çocuktan gülücük, alabilirsen birkaç fakirden de duâ al” dediğı gönül alma bayramı olsun.

Bu bayram çocukların bayramı olsun. Yarının karanlık ve labirentli yollarında milli ve manevi duygularını kaybetmemeleri için ebevyunleri ile geçirilen güzel hatıralar olarak zihinlerine çocukluğun bereketli zamanlar olarak kaydedilsin.

Rabbim hepimize eski bayramlarda bulduğumuz tad ve lezzeti bu bayram ve her bayramda yaşatsın.

Hüzünlü ve mahzunda olsak Sezai Karakoç'un ifadesiyle "Bayramlar terk edilmez. Gerçek bayramlar gelinceye kadar, acı acı da olsa, buruk buruk da olsa bayramlarımızı kutlayacağız. Bir hâtıra gibi kutlayacağız. Geleceğe bir hazırlık gibi kutlayacağız. Kara bayramları ak bayramlara çevirme umudu kaybolmasın diye kutlayacağız. Sonra bir gün, bayramları gerçeğine dönüştürmenin sırrını aramaya başlayacağız ve mutlaka bulacağız. "

Ülkemiz başta olmak üzere tüm islam aleminin ve siz değerli cemaatimin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, zulüm altında olan kardeşlerimizin zulümden kurtulmalarını, birlik ve dirliğimizin daim olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Barut kokusu, yetim çığlıkları, genç kadınların ağıtları arasında susuzluktan çatlayan toprağa düşen bir yağmur gibidir Âlem-i İslam'da Bayram... Acıları unutturur, yaralara merhem olur, namazla dağılan yürekleri, yıl boyu bir araya gelemeyen kardeşleri birleştirir, İngilizler'in çizdiği sınırlarla birbirinden ayrılan müminleri aynı

idealler etrafında cem eder; Arakan'dan, Mağrib'e kadar aynı gün içerisinde dakika dakika milyonlar Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkar. En doğudan en batıya doğru yeryüzü büyük bir musallaya döner. Bir bölge halkı secdeden kalkmadan onların batısında yaşayanlar kıyama durur, sonra onlar secdeye vardığında daha batıda olanlar namaza başlar.

Aziz Müslümanlar !!!

Bayram, sevinç günleridir. Temizlik ve güzelliştir. Nezaket ve özendir. Büyüklerin elleri, küçüklerin gözleri, akranların güllü dili.

Bayram, üzüntü içindeyken bile öyle görünmemenin adıdır. Buruk tebessüm diyelim.

Hepimiz, aklımızda kaldığı kadarıyla yaşarız. Bu yaşımızdan dönüp geriye bir bakalım. 'Bizim o güzel günlerimiz' listesinin üst sıralarında çoğunlukla kandil geceleri ve bayram sabahları vardır. Herkesten önce annemizin sesi uyanır. Evin erkekleri namaza gider. Camiye değil, namaza gitmek denir bizde.

Bayram, sadece sevinç vermez, kuvvet de verir.

Saflar sıklaşır. Nesiller kaynaşır. Dede ile torun beraber namaza durur. Dünyanın farklı bölgelerinden paylaşılan bayram namazı fotoğrafları bizi yeniden umutlandırır. Ne çok kardeşimiz varmış deriz. Bereketdir, rahmettir bu.

Müslümanların birliđi ve İslâm ülkelerinin kuvvetli oluşu kâfirlere korku salar. Münafık tedirgin olur. Çeşitli bahaneler üretir. Amasız, fakatsız cümlesi neredeyse yoktur.

Yalnız bu deđil elbet. Müminlerin gönül şenliđi ve İslâm'ın neşesi de onları rahatsız eder.

İslam coğrafyası, Müslüman din kardeşlerimiz nasıl bir bayram sabahına merhaba dedi ?

Sabahtan haber yok, ufuklar kara
Semerkant kan ağlar, yanar Buhara
Keşmir, Kâbil, Kerkük hasret bahara
Kudüs'ün, Sina'nın bayramı nasıl?
(Abdurrahim KARAKOÇ)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) :

“مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى.”

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müminler, birbirlerini sevmeye, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diđer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (M6586 Müslim, Birr, 66; B6011 Buhârî, Edeb, 27)

Müslüman kardeşlerinin derdiyle dertlenmekte imanın bir tezahürüdür. Gazze, Doğu Türkistan, Mynmar, Yemen, Sudan ve Suriye’de mazlumlar nasıl bir bayram geçirecek sorusu bu bayramın iç acıtıcı sorusu olsun.

Oradaki kardeşlerimiz gerçek bayramı ne zaman yapacak?

Mazlum çocukların yüzü ne zaman gülecek?

Rasûl-i Ekrem aleyhisselam, bir bayram günü camiden çıkmış bütün çocuklar sevinç içerisinde oynarken, köşede gözyaşı içerisinde, üzüntülü haliyle bir çocuğa şahit olur. Hani yanına gider, "Bütün arkadaşların oynuyor sevin içerisinde sen niçin böyle üzgünsün, mahzunsun?" diye sorar ya.

O çocuğun adı kaynaklarımızda, Bişr b. Makrabe el-Filistini olarak geçer. Hatta o kadar ki, ismi de hasfedilerek, çocuğun adı "Filistin" olmuştur. Sahabeden birisinin adı Filistin'dir..

Ve Rasûl-i Ekrem aleyhisselam, çocuğa der ki, "Niçin mahzunsun? der.. Bişr b. Makrabe el-Filistini'ye O da der ki, "Babam, Hz. Peygamberle birlikte bir savaşta Şehit oldu.. Annem, başkasıyla evlendi, beni terketti. Bu çocukların hepsinin anne babası var benim, ne annem var ne babam var ne bayramlığım var ne kıyafetim var onun için mahzunum." der.

Allah Resûlü de ona, "İstemez misin Muhammed (sas) baban olsun? İstemez misin Hz. Aişe annen olsun? İstemez misin Hasan, Hüseyin kardeşlerin olsun?" der.. Çocuk anlar.. "İstemez miyim." der. Ve Rasûlü Ekrem'le beraber evine gider, güzel elbiseler giydirilir, karnı doyurulur, ve sonra sevinç içerisinde çocukların arasına katılır.

İşte bugün de böyle bir çocuk var.. O çocuğun adı Gazze, Doğu Türkistan.... ve bu çocukların babaları öldü! Babası Hz. Ömer'di, öldü! Babası Selahaddin Eyyubi'ydi, öldü! Babası Sultan Selim'di, öldü! Babası Sultan Abdulhamid'di, öldü! Babası Osmanlı'ydı, öldü! Anneleri onları yetim bıraktı, başkalarıyla evlendi. Başkalarıyla evlenmekle iktifa etmedi aynı zamanda bütün mazlumları

Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.yetim bıraktı.

İslam dünyası, Müslüman milletler çok zor süreçlerden geçiyor, derin acılar ve ağır kayıplar yaşıyor. Bayram aynı zamanda duaların kabul olduğu müstesna günlerdir; hep birlikte elimizi açalım ve dua ile avuçlarımıza inen sekineti, emniyeti, hidayeti, selameti insanlığa gönderelim. Silahların gölgesinde bayramı bayram gibi yaşayamayan kardeşlerimizin kurtuluşu için Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Dünyanın

farklı yerlerinde kardeşlerimizin yaşadığı zulmün, baskının, işkencenin, mazlumiyet ve mağduriyetlerin son bulması için Yüce Rabbimize dua ve niyaz edelim.

Ve şunu asla unutmayalım: Bizler insanlığın ümidiyiz! Bu azizmilletin evlatları olarak bayramı kendi adımıza değil, insanlık adına yaşayalım. Bayramımız insanlığa barış nefesi olsun, yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz tohum olup toprağa düştüğünde yeni sevinçler yeşertsin. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi; mutluluğumuz insanlığın kalbini delen acıların tesellisi olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, afiyeti, inayeti bizlerle olsun. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

“Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama” diyerek niyet edilir. İmam Allahu Ekber diyerek tekbir getirir ve namaza başlar. İmam gizli olarak Subhaneke süresini okur ve ardından imam Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve eller yana sallanır. İmam ikinci defa Allahu Ekber diye tekbir alır ve eller yana salınır. İmam 3. kez Allahu diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. İmam Fatiha süresini ve ardından zamlı süre okur. Ondan sonra ruku ve secde ederek ilk rekata kılınır. İmam 2. rekata kalkar. ikinci rekatta. İmam sesli olarak Fatiha ve zamlı süre okur ardından imam Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve eller yana salınır. İmam

ikinci defa Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve yine eller yana salınır. İmam üçüncü defa Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve yine eller yana salınır. İmam dördüncü defa Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve ardından rukuya gider. secde ve tahiyyat, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve rabbenâğfirli dualarının ardından her iki tarafa selam verilerek Mübarek Ramazan Bayramı namazı kılınmış olur. Bayram namazı kılınışı kısaca iki salla bir bağla, salla bir eğil olarakda tarif edilir. Bunun ardından İmam Cuma namazında olduğu gibi hutbe vermek için minbere çıkar ve hutbe irad eder. ve ardından hutbeyi bitirerek iner ve bayram namazı tamamlanmış olur.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

***** ÖNEMLİ NOT*****

**VAAZIN HER HAKKI
YAZARINA MAHFUZTUR.**

**DUA VE SAYFALARIMIZI
TAKİP ETMENİZ BİZE EN
BÜYÜK DESTEĞİNİZDİR.**



<https://whatsapp.com/channel/0029VaHNvRw0G0XoDJ31FT2j>



<https://t.me/ensonvaaz>



Ensonvaaz

KAYNAKÇA

DİB Kur'an Yolu Tefsiri,

İhsan ŞENOCAK, Bugün Bayram Çocuklar,

Muhammed Emin YILDIRIM, Efendimiz (SAV) ve
Bayram

<https://www.yeniakit.com.tr/haber/ramazaniniz-filli-mi-geciyor-filsiz-mi-1920862.html>

<https://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahim-tenekeci/bayramin-ilk-gunu-2031795>